

## Verlag najaarsreis 5 september 2024

### de Weistaar, de Glasblazer en de Kaasmaker

Met de bus van Alpha Tours en chauffeur Eric aan het stuur gingen we rond 9.15 uur met 40 mensen op pad naar Maarsbergen.

We reden via de dijk Enkhuizen-Lelystad, verder via Harderwijk, Woudenberg naar Maarsbergen, waar we rond 10.45 uur aankwamen bij de Weistaar.

Wij werden welkom geheten en kregen de koffie met gebak geserveerd in "De Stal". De koffie met gebak stond al voor ons klaar.

Opeens een harde knal! Wat bleek: Willem Buyse, de glasblazer, had zonder dat wij het in de gaten hadden de bunzenbrander voor het glasblazen aangezet.

Mensen die met de rug naar hem toezaten waren verstijfd van schrik.

Dit was het begin van zijn humoristische demonstratie.

Hij vertelde over de geschiedenis van het glasblazen en hoe je kon zien of het glas met de mond geblazen was of machinaal gemaakt.



Ook liet hij zien welke technieken er gebruikt worden bij het glasblazen. Een pijp wordt in het vloeibaar glas gedoopt. De druppel die aan de pijp blijft hangen blaast hij uit tot een bel en kan dan met een tang worden gevormd.

Hij maakte verschillende voorbeelden en een dame van ons gezelschap mocht dit ook uitproberen. Het resultaat mocht zij mee naar huis nemen.

Na de show was het tijd voor de lunch in "De Boerenhoeve".

De tafels waren gezellig gedekt. Div. soorten brood en beleg met als extraatje een heerlijke kroket werden geserveerd.

Er werd veel en gezellig met elkaar gepraat.

Na nog een consumptie en een kaasproeverij was het tijd voor een film over het bedrijf met een interessante uitleg over hoe hier vroeger de kaas gemaakt werd.

Daarna kreeg eenieder nog de tijd om het kaas & botermuseum te bezoeken en een kijkje te nemen in de Landwinkel.

De een kocht lekkere thee voor een lieve behulpzame vriendin en de ander een schattige knuffel voor een achterkleinkind.

Er was allemaal lekkers en leuks te koop.

Rond 14.30 uur gingen we via Amsterdam weer terug naar Hoorn.  
In de bus werd eenieder nog voorzien van een zakje versnaperingen.  
Rond 16.30 uur waren we dankzij de rustige rijstijl van chauffeur Eric  
weer veilig terug in Hoorn.  
Al met al weer een geslaagde dag.  
*De reiscommissie Els Broersen en Riet van Diepen.*