

Verslag voorjaarsreis 11 mei 2023

Leeuwarden stad vol cultuur

De bus was mooi op tijd bij het station en de Joh. Poststraat.

Met 37 mensen in de bus en chauffeur Willem aan het stuur gingen we rond 9.15 uur op weg. Via de Afsluitdijk reden we naar Leeuwarden.

Rond 10.45 uur arriveerden wij op het Zaailand in Leeuwarden en konden wij praktisch voor onze bestemming, "In de Brouwerij", uitstappen.

(Service van chauffeur Willem)

De timing voor koffie met appelgebak was perfect.

Om 11.45 uur stond de City train voor ons klaar en werden we voorzien van "oortjes". We maakten een mooie rit door de historische binnenstad van Leeuwarden.

We zagen o.a. de scheve toren de Oldenhove, kwamen langs prachtige grachten, geflankeerd door vele rijksmonumenten zoals bijvoorbeeld het Waaggebouw.

Verder ging de trein langs het geboortehuis van M.C. Escher, dat van Mata Hari, de prachtige Kanselarij, de voormalige gevangenis de Blokhuispoort, vele "verborgen parels" en nog meer bijzondere en mooie historische gebouwen.

Via de "oortjes" hoorden we alles over de stad: personen, gebouwen, historie en gedichten.

Er is een speciale Poëziestraat met op bijna iedere deur een gedicht.



Na 45 minuten was de mooie rit ten einde en stond de lunch voor ons klaar "In de Brouwerij".

Na de lunch vertelde de eigenaar van de Brouwerij, Willem Adema, enthousiast zijn levensverhaal met als eindresultaat "de Brouwerij". Een gemeentelijk monument uit 1870, voormalig woonhuis van de procureurgeneraal.

Vroeger hingen er schilderijen van o.a. Israëls, Maris en andere Hollandse meesters van de Haagse School aan de wanden.

In die sfeer zijn er eigentijdse wandpanelen gemaakt.

Je kon er daarna voor kiezen om meer van het gebouw te bekijken of Leeuwarden te verkennen.

Het weer zat alles mee, zodat menigeen van een museumbezoek, terrasje

pakken of winkelen nog heeft kunnen genieten.

Om 16.45 uur gingen we huiswaarts naar Hoorn.

Iedereen werd nog voorzien van een zakje met versnaperingen.

De heerlijke krentenbol was wederom gesponsord door Bakkerij Otten.

Onze grote dank daarvoor.

Rond 18.30 uur waren we weer terug in Hoorn.

Mede namens chauffeur Willem was dit een geslaagde dag.

De reiscommissie Els Broersen en Riet van Diepen.