

Stadswandeling door Monnickendam

Op 15 mei organiseerde de cultuurcommissie een stadswandeling door Monnickendam. 16 mensen gingen mee en in de Waegh kwamen de twee gidsen ons halen om ons alles over de geschiedenis van Monnickendam te vertellen.

Monnickendam, zo vertelde de gids, is rond 1200 voorzichtig begonnen en rond 1300 kwamen monniken uit Marken een klooster stichten.

In 1355 kreeg Monnickendam stadsrechten wat een heleboel voordelen gaf zoals het houden van een markt en het heffen van tol, ook mocht het stadsbestuur nu rechtspreken en had een eigen wetgeving.

Er werd ook een kerk gebouwd, maar daar staat alleen de speeltoren nog van overeind. We kwamen ook langs het voormalige weeshuis.

Omdat er in 1499 en in 1513 de pest woedde in Monnickendam kwamen veel kinderen op straat te staan zonder ouders, vandaar dat weeshuis.

Nadat er omstreeks 1500 zware stadsbranden waren uitgebroken werden de huizen van steen gebouwd. Daarvoor was het goedkopere hout gebruikt om te bouwen en in de huizen werd gekookt op open vuur.

Omdat Monnickendam aan de Gouwzee lag is het niet gek te denken dat hier de mensen aan visserij deden, maar in tegenstelling tot Volendam en Marken verzandde de haven van Monnickendam en hielden ze zich bezig met de tuigage van de boten. Er is nog een straat die Lijnbaan heet. Daar werd dus touw gemaakt vroeger.

Zelfs nu nog is er een scheepswerf in bedrijf, de gids vertelde dat hier jachten voor Saudi-Arabië worden gemaakt. De St. Nicolaaskerk staat aan de Kerkstraat en het klooster dat eraan vastzat is er niet meer.

Deze kerk werd gebouwd in 1400 dat heeft een gotische stijl.

De Waegh was een weeghuis uit 1382, maar dit is door brand verwoest.

Het gebouw dat er nu staat is ook heel oud hoor,

dat is in 1668 gebouwd en daar werden kaas en boter in gewogen.

We kwamen bij een pand in de Kerkstraat waar vroeger de zusters Ursulinen in gewoond hebben. Nu zitten er luxe appartementen in en we keken naar de prachtig onderhouden tuin.

We liepen langs grachtjes en prachtige ophaalbruggen en zo kwam het bezoek aan Monnickendam aan het eind.

Het was echt een prachtig stadje, zeker een bezoek waard.

Martina Rappange