

## **Moderne Devotie. Kerkelijk Centrum Het Octaaf. Hoorn.**

De Moderne Devotie is een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke Kerk die opkwam aan het eind van de 14de eeuw. De beweging ontstond doordat mensen niet tevreden waren met hun situatie.

In de stedelijke ontwikkeling speelden gasthuizen en kloosters een belangrijke rol. De zorg en de nood kwamen binnen de stad.

Geert Groote was de oprichter van deze beweging.

Deze man droomde van een kerk die dicht bij de mensen stond.

Mensen die luisteren naar elkaar. Mensen waarbij de dialoog mogelijk is. Dit verschijnsel zien we terug bij Paus Franciscus.

Deze Paus gelooft ook in een minder hiërarchische kerk.

Een kerk waar de moderne devotie mag bestaan.

Een kerk die een hervorming doormaakt.

Een kerk waarin we de kern van het geloof weer kunnen vinden.

De brug naar de hedendaagse problemen is snel gemaakt.

Mensen samenbrengen waar nodig. Eenzaamheid in de kern aanpakken.

De steeds schaarser wordende zorg aanpakken door samen te werken.

Door nieuwe woonvormen te realiseren kan op al deze gebieden verbetering optreden.

Denk aan: allerlei soorten en vormen van 'groepswonen'.

Denk aan 'kangoeroe-woningen' Wat dacht u van een 'knarrenhof'

Denk aan een zorghotel, een serviceflat. Zo zijn er nog wel een aantal te noemen.

Zoekt u deze voorbeelden eens op als ze u zo op het oog niet duidelijk zijn.

Op uw telefoon, in uw woordenboek, met een helpende hand op de computer (als u er zelf niet uitkomt). Want door u er op deze manier in te verdiepen, gaat u waarschijnlijk anders om u heen kijken

Bij de Moderne Devotie hoort ook maatschappelijke opvang van diverse culturen.

Denk aan hulp bij de schuldenproblematiek.

Plaatsen ontwikkelen waar ontplooiing op allerlei gebied kan plaatsvinden.

Kansen bieden voor eenieder om mee te doen en erbij te horen.

Wij zijn hier vandaag samengekomen met een groep belangstellenden die bestaat uit leden van de KBO-Hoorn, leden van de PCOB-Hoorn en leden van Vereniging Oud Hoorn.

Deze dag is ook tot stand gekomen door een werkgroep, samengesteld uit mensen uit deze drie geledingen. Als laatste maar belangrijkste noem ik **Mink de Vries**. Wonende in Deventer. Als kenner van de Moderne Devotie vertelt hij enthousiast over de ontwikkeling door de eeuwen heen.

Zijn verhaal roept natuurlijk vragen en reacties op.

Eigenlijk is er te weinig tijd om overal op in te gaan.

Maar gelukkig is daar de lunch.

Tijdens de maaltijd komen veel vragen aan bod.

(Niet geheel onbelangrijk te vermelden is dat deze uitstekende lunch verzorgd werd door Vlasman Catering.)

Ook nog tijdens de wandeling kwamen er heel wat onderwerpen ter sprake.

Na de lunch stonden er nl. enkele gidsen van Oud Hoorn klaar om belangstellenden

te begeleiden langs de historische plekken in Hoorn waar de moderne devotie een rol heeft gespeeld.

De uitleg was helder en duidelijk. Tot 16.30 uur kuierden we door de stad.

We werden ons bewust dat we zo vaak zo veel onbewust voorbijlopen.

Het was een informatieve dag. Vele inzichten zijn er binnengekomen.

Met een voldaan gevoel liepen we terug naar Het Octaaf waar we nog gelaafd werden met koffie en thee.

Het weer kon niet beter! Kortom, het was een prachtige dag die ons nog lang zal heugen.

Groetend,

*Marlie Staekenborg*